



“De Zending op Sumatra” is het levensverhaal van een zendelingsleraar Henri Guillaume (1865–1930) op het eiland van Sumatra.

Vanaf 1895 vertelt hij ons over zijn ontmoetingen met de Karo-Bataks. Te Siboga, Boekoem en later aan het Tobameer, te Poerba Sariboe, beschrijft hij zijn dagelijkse ervaringen met vrouw en kinderen, dwars door het oerwoud, per pedes apostolorum (te voet), te paard.

Kanibalen, hangbruggen, tijgers, krokodillen, zijn angst en zijn vreugde, alles wordt verteld op een chronologische manier.



Met ons spreken is uw
geschiedenis schrijven

